

INTAMS Colloquium 2010 (in Dutch)

in samenwerking met het Academisch Centrum voor Praktische Theologie
met de medewerking van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal

Trouwen voor de kerk?

Begeleiding en viering van partner- en huwelijksrelaties

Sprekers

Annemie Dillen

is als docent pastoraaltheologie verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven en tevens voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie en voorzitter van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal:

Huwelijksvoorbereiding in de Vlaamse Kerk: kansen en uitdagingen

Wilfried Dumon

is gezinssocioloog en professor emeritus van de K.U.Leuven:

Waarom (nog) huwen? Sociologische beschouwingen bij hedendaagse huwelijksmotivaties

Remco Robinson

heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen een doctoraat behaald over de betekenis van het kerkelijke huwelijksritueel. Hij is pastoor van de (Oud-katholieke) Sint-Willibrordusparochie Arnhem in Nederland:

Waarom (nog) huwen voor de kerk? Empirisch-theologische reflecties bij het kerkelijk huwelijk

Hélène Bricout

is als Maître de conférence verbonden aan het Institut Catholique de Paris en gespecialiseerd in liturgie en sacramententheologie:

De kerkelijke huwelijksluiting tussen traditie en ontwikkeling. Beschouwingen vanuit de nieuwe Franstalige ritus van 2005

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in INTAMS review 16/1, Spring 2010.

Geert Dedecker

is priester van het bisdom Brugge. Hij is actief bij KMS West-Vlaanderen, coördinator van de dienst diaconie in het bisdom Brugge en verantwoordelijke priester voor de Gezinsgroepen in Vlaanderen:

Ervaringen met de kerkelijke huwelijksvoorbereiding in Vlaanderen

Ann Verlinden

behaalde een doctoraat in de godsdienstsociologie en is oprichter van hét Moment. in Antwerpen, het eerste rituelenbureau in Vlaanderen:

De vraag naar niet-kerkelijke huwelijksrituelen. Ervaringen vanuit een rituelenbureau

Thomas Knieps

is titularis van de INTAMS Chair for the Study of Marriage & Spirituality aan de Faculteit
Godgeleerdheid, K.U.Leuven:

Uitverkoop van het sacrament of pastorale kans? Theologische en pastorale overwegingen bij
de kerkelijke huwelijksviering

Thema

Ze gaan niet naar de zondagmis, hebben geen band met de plaatselijke kerkelijke gemeenschap en staan in het algemeen gedistantieerd ten aanzien van de kerk. En toch doen veel koppels beroep op het rituele aanbod van de kerk om hun huwelijk te laten inzegenen. Wat motiveert hen om voor de kerk te trouwen? Is het omwille van een familiale of maatschappelijke gewoonte die men niet wil opgeven of omdat de kerk nog altijd het meest geschikte decor biedt om “de mooiste dag van het leven” in de verf te zetten? Pastores zijn vaak niet opgetogen met deze groep huwendenden omdat het kerkelijk huwelijk een sacrament is en een sacramentele viering ten minste een minimaal geloof veronderstelt. Wordt de kerk hier niet als servicekerk misbruikt? Wordt zo geen ‘uitverkoop van de sacramenten’ in de hand gewerkt? Maar misschien voelen koppels intuïtief aan dat het huwelijk meer betekent dan gewoon maar samen zijn en beseffen ze dat daarbij een transcendente dimensie wordt opgeroepen. Zou de kerk in dit geval niet meer aandacht moeten besteden aan het verlangen van deze koppels en zowel de huwelijksvoorbereiding als de huwelijksviering als kans beschouwen om aan Gods steun en zegen een plaats te geven in het nieuwe relatietraject?

Op deze studiedag wordt op zoek gegaan naar de motivatie van koppels die behoefte hebben aan een huwelijksritueel en wordt gepeild naar een theologisch en pastoraal verantwoorde en haalbare aanpak bij de begeleiding en viering van partner- en huwelijksrelaties.